

Mededelingen

De bloemen gaan vandaag naar:





Votum en Zegengroet

De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.



Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.



Gebed



Alle kinderen zijn welkom!

Schriftlezing

Johannes 1: 1 – 14

Johannes 20: 24 – 28

1 Johannes 5: 10 – 15



¹In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. ²Het was in het begin bij God. ³Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. ⁴In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. ⁵Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

⁶Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. ⁷Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.

⁸Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: ⁹het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. ¹⁰Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. ¹¹Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. ¹²Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. ¹³Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

¹⁴Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

²⁴Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam. ²⁵Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.' ²⁶Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan.

'Vrede zij met jullie!' zei Hij, ²⁷en daarna richtte Hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' ²⁸Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!'

¹⁰Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt Hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. ¹¹Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. ¹²Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

¹³Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. ¹⁴Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. ¹⁵En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.



Spreek, O Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaaï uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld.
Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, O Heer en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.



Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongelooft.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.

2x Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.



Schriftlezing

Johannes 20: 29 – 31



²⁹Jezus zei tegen hem: 'Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

³⁰Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, ³¹maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.

1. Niet zien kan je ongelukkig maken

- Thomas absent
- Belijdenis
- Onze worsteling



2. Er is meer dan wij zien

- Veel zoekers
- Materialisme
- Meer dan getallen



3. Oog – en oor – getuigen wijzen de weg

- Satan versus Christus
- Jezus' geduld
- De Geest werkt



4. Jezus is de Weg en de Waarheid

- Veel feiten...
- Tekenen opgetekend
- 21: 24, 25
- Zoveel aantrekkelijk
- Joh. 1 naar slot...door geloof !!

5. En Hij is het LEVEN.

- Lege graf, belijdenis, getuigenis, Bijbel
- Waar gaat je aandacht naar uit?
- ALLES in zijn NAAM
- 1 Johannes 5: 13: 'eeuwig leven'
- **Wees vooral druk met zijn NAAM !**

Ontzag voor God is rein. Het laat ons zeker zijn van heil dat niet vergaat.

Het doet ons veel meer goed dan goud in overvloed, dan honing uit de raat.

Uw voorschrift geeft ons licht; als ik mij daarnaar richt, blijf ik aan U verbonden.

Maar ach, wie zondigt niet? Wie doet U geen verdriet? Vergeef mij al mijn zonden.



Gebed



Geloofsbelijdenis



Recht en gerechtigheid heb ik gedaan;
bescherm mij toch, bewijs mij mededogen.
Beloof me, HEER, dat het mij goed zal gaan.
Naar uw verlossing hunkeren mijn ogen.
Uw trouw en liefde dragen mijn bestaan;
geef dat uw wetten mijn begrip verhogen.



Sprakeloos overpeins ik wat U zegt;
met heel mijn hart bewonder ik uw wetten.
Zij zullen als ze worden uitgelegd
eenvoudigen in licht en luister zetten.
Vurig verlang ik naar uw heilig recht.
Wees mij genadig, leer mij op U letten.



De kinderen komen terug.

Collecte

De eerste collecte is voor de Kerk.

De tweede collecte is voor de Theologische Universiteit.



*Geef met **GIVT**, met **Scipio** of in de **collectezak** na afloop van de dienst.*





Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.



U daalde neer van uw troon om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.



Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.



U daalde neer van uw troon om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.



Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.
Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.



Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.



Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.
Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.



Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Zegen



Goede zondag en wel thuis.



Drinkt u een kopje koffie of thee
mee in de ontmoetingsruimte?

Volgende dienst:

Zondag 19 april 10:00 uur

Wubbo van Herwijnen

