

# Mededelingen

De bloemen gaan vandaag naar:

**Naam**



# Jezus de bron voor mijn dorst



*‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’*

Johannes 4:14



Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn HERE, die  
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.



**Groet**

**Psalm 121: 2, 3, 4 >**



Uw wankle voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen, Isra Is wachter wezen.



De HEER brengt al uw heil tot stand,  
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.  
uw schaduw aan uw rechterhand:  
de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten  
kwade.



De HEER zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.



# Gebed



God kent jou  
vanaf het begin.  
Helemaal van buiten  
en van binnenin.  
Hij kent al je vreugde  
en al je verdriet.  
Want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet.

2x



En weet je wat zo mooi is;  
bij Jezus voel je je vrij  
om helemaal jezelf te zijn,  
want Hij houdt van jou  
(ja, Hij houdt van jou)  
Ja, Hij houdt van jou en mij.



God kent jou  
vanaf het begin.  
Helemaal van buiten  
en van binnenin.  
Hij kent al je vreugde  
en al je verdriet.  
Want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet.

2x



En weet je wat zo mooi is;  
bij Jezus voel je je vrij  
om helemaal jezelf te zijn,  
want Hij houdt van jou  
(ja, Hij houdt van jou)  
Ja, Hij houdt van jou en mij.



God kent jou  
vanaf het begin.  
Helemaal van buiten  
en van binnenin.  
Hij kent al je vreugde  
en al je verdriet.  
Want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet.



God kent jou  
vanaf het begin.  
Helemaal van buiten  
en van binnenin.  
Hij kent al je vreugde  
en al je verdriet.  
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.  
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

# Schriftlezing

Johannes 4: 1 – 15

gelezen door: Henriët Nobbe



<sup>1</sup> Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat Hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes <sup>2</sup> – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, <sup>3</sup> verliet Hij Judea en ging weer naar Galilea. <sup>4</sup> Daarvoor moest Hij door Samaria heen. <sup>5</sup> Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, <sup>6</sup> waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. <sup>7</sup> Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 'Geef Mij wat te drinken.' <sup>8</sup> Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. <sup>9</sup> De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt U, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!' (Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.)

<sup>10</sup> Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hé<sup>m</sup> erom vragen en dan zou Hij u levend water geven.' <sup>11</sup> 'Maar heer,' zei de vrouw, 'U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt U dan levend water vandaan halen?' <sup>12</sup> U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.' <sup>13</sup> Jezus antwoordde: 'Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, <sup>14</sup> maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' <sup>15</sup> 'Geef mij dat water, heer,' zei de vrouw, 'dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.'



Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,  
aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.



U bent meer dan goud en zilver,  
U de bron van mijn bestaan.  
U alleen schenkt echte blijdschap,  
ja met U wil 'k verder gaan.  
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,  
aan U alleen geef ik mij geheel.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.

# Schriftlezing

Johannes 4: 16 – 30, 39 – 42

gelezen door: Henriët Nobbe



<sup>16</sup> Toen zei Jezus tegen haar: 'Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.' <sup>17</sup> 'Ik heb geen man,' zei de vrouw. 'U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,' zei Jezus, <sup>18</sup> 'u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.' <sup>19</sup> Daarop zei de vrouw: 'Ik begrijp dat U een profeet bent, heer.' <sup>20</sup> Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.' <sup>21</sup> 'Geloof Me,' zei Jezus, 'er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. <sup>22</sup> Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; de redding komt immers van de Joden.

<sup>23</sup> Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, <sup>24</sup> want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.' <sup>25</sup> De vrouw zei: 'Ik weet wel dat de messias zal komen,' (dat betekent 'gezalvde') 'wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.' <sup>26</sup> Jezus zei tegen haar: 'Ik ben het, degene die met u spreekt.'

<sup>27</sup> Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat Hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: 'Waar bent U op uit?' of: 'Waarom spreekt U met haar?' <sup>28</sup> De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: <sup>29</sup> 'Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?' <sup>30</sup> Toen gingen de mensen de stad uit, naar Hem toe.

<sup>39</sup> In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van de vrouw: 'Hij weet alles van mij.'

<sup>40</sup> Ze gingen naar Hem toe en vroegen Hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen. <sup>41</sup> Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei; <sup>42</sup> ze zeiden tegen de vrouw: 'Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de redder van de wereld is.'



Ik zoek U, God, in de woestijn.  
Hier in een land waar niets wil groeien  
blijft het verlangen in mij gloeien:  
wat zou ik graag dicht bij U zijn.  
Heer, in uw tempel, hoogverheven,  
zag ik uw majesteit en macht.  
Ik zing voor U, op wie ik wacht:  
uw liefde is meer dan het leven.



Ik prijs uw naam, nu en voorgoed.  
Mijn handen steek ik blij naar boven.  
Mijn mond zal U uitbundig loven:  
U zegent mij in overvloed.  
Zelfs in de nacht blijf ik bedenken  
hoe U steeds hielp als ik U zocht.  
Mijn God, ik ben aan U verknocht;  
U blijft mij hulp en leiding schenken.

# Jezus de bron voor mijn dorst



*‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’*

Johannes 4:14

Psalm 139: 1, 2, 8 (DNP) >



HEER, U doorgrondt mij, U ontwaart  
al de geheimen van mijn hart.  
U ziet mij thuis en onderweg;  
U hoort de woorden die ik zeg.  
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;  
U bent vertrouwd met al mijn wegen.



Geen ogenblik ben ik alleen,  
want U bent altijd om mij heen.  
Ik, nietig mens, kan er niet bij  
dat U uw handen legt op mij.  
Ik weet dat U naar mij blijft kijken;  
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?



Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER,  
ik leg ze eerlijk voor U neer.  
Toets alles wat ik denk en zeg;  
bewaar mij voor een foute weg.  
Laat mij in uw nabijheid leven;  
wil mij voor eeuwig richting geven.



# Woorden van nieuw leven



Licht van de wereld  
U scheen in mijn duisternis  
Nu mag ik zien wie U bent  
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer  
Bij U wil ik zijn elk moment



Voor U wil ik mij buigen  
U wil ik aanbidden  
U wil ik erkennen als mijn Heer  
Want U alleen bent waardig  
Heilig en rechtvaardig  
U bent zo geweldig goed voor mij



Hemelse Heer

U die hoog en verheven bent

Koning vol glorie en macht

Bent als een kind naar de wereld gekomen

Legde Uw heerlijkheid af



Voor U wil ik mij buigen  
U wil ik aanbidden  
U wil ik erkennen als mijn Heer  
Want U alleen bent waardig  
Heilig en rechtvaardig  
U bent zo geweldig goed voor mij



En nooit beseft ik hoe U leed  
De pijn die al mijn zonde deed  
En nooit beseft ik hoe U leed  
De pijn die al mijn zonde deed



Voor U wil ik mij buigen  
U wil ik aanbidden  
U wil ik erkennen als mijn Heer  
Want U alleen bent waardig  
Heilig en rechtvaardig  
U bent zo geweldig goed voor mij



# Bevestiging ouderlingen en diakenen

Psalm 134: 1, 2, 3 >



Komt allen, dienaars van de HEER,  
zegt zijn naam en geeft Hem eer,  
U die in 't huis de HEREN staat  
en in de nacht Hem dienen gaat.



Heft nu uw handen naar omhoog,  
richt op het heiligdom uw oog.

Brengt uit des HEREN tempelhof  
aan Hem uw dank, uw lied en lof.

Uit Sion dale op u neer  
de zegen van uw God, de HEER,  
die hemel, aarde, al wat leeft,  
zijn naam ter eer geschapen heeft.





# Bevestiging ouderlingen en diakenen



# Gebed

# Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie.  
De tweede collecte is voor de kerk.



*Geef met **GIVT**, met **Scipio** of in de **collectezak** na afloop van de dienst.*





Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart  
Leer mij U kennen in vreugde en smart  
Laat mijn gedachten op U zijn gericht  
Wakend of slapend, vervuld van uw licht



Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer  
Dat ik in U blijf en U in mij Heer  
U als mijn vader en ik als uw kind  
Dat in uw armen geborgenheid vindt



Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd  
Maak mij tot machtige daden bereid  
Wees als een burcht als een toren van kracht  
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht



Wat baat mij rijkdom of eer van een mens  
Bij U te wonen is als wat ik wens  
Met als beloning dat ik op U lijk  
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk



Hemelse Koning, die het kwaad overwon  
Als ik daar kom in het licht van uw zon  
Stralend van vreugde, getooid als een bruid  
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Stralend van vreugde, getooid als een bruid  
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

# Zegen



# Goede zondag en wel thuis.

Drinkt u een kopje koffie of thee  
mee in de ontmoetingsruimte?

## Volgende dienst:

Vrijdag 26 april, 10:00 uur

Voorganger: H. Burger

