

# MEDEDELINGEN

De bloemen gaan vandaag naar:

Naam

# AANSTEKEN PAASKAARS



Votum en groet >

# VOTUM EN GROET



U zij de glorie >

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf:

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.



Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  
Weest dan, volk des Heren,  
blijd' en welgezind, en zegt telkenkere:  
'Christus overwint!'  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.

U zij de glorie



Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,  
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.

# GEBED



Gezang 95 : 1, 2, 3 >

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,  
die galmt door gans' Jeruzalem;  
een heerlijk morgenlicht breekt aan:  
de Zoon van God is opgestaan!



Geen graf hield Davids Zoon omkneld,  
Hij overwon, die sterke Held.  
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,  
want Hij is God, bekleed met macht!



Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
want alles, alles is voldaan;  
wie in geloof op Jezus ziet,  
die vreest voor dood en helle niet.



**GEBED**



Kindermoment >

KINDERMOMENT



# KINDERMOMENT



# KINDERMOMENT





# SCHRIFTLEZING

JOHANNES 20 : 1 – 9 ,30 - 31  
KORINTIËRS 15 : 20 – 24

GELEZEN DOOR: HETTY KOSTER

[1] Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. [2] Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: 'Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.' [3] Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. [4] Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. [5] Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.

[6] Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, [7] en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. [8] Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. [9] Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.

[<sup>30</sup>] Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, [<sup>31</sup>] maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.



[<sup>20</sup>] Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. [<sup>21</sup>] Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. [<sup>22</sup>] Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. [<sup>23</sup>] Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren. [<sup>24</sup>] En dan komt het einde en draagt Hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat Hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft.

# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING



# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

*Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.*

Johannes 20:8,9



# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

*Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.*

Johannes 20:30,31



# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

De zeven tekenen:

## 1. De bruiloft in Kana; Water in wijn veranderen

*Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.*

(Johannes 2:11)



# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

De zeven tekenen:

2. De genezing in Kana; zoon van de hoveling.

*‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg.*

(Johannes 4:50)



# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

De zeven tekenen:

## 3. Genezing van de verlamde bij Bethesda

*Jezus zei: 'Sta op, pak uw mat op en loop.' En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep.*

(Johannes 5:8,9)



# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

De zeven tekenen:

## 4. wonderbaarlijke lunch van de vijfduizend mensen

*Toen de mensen het teken zagen dat Hij verricht had, zeiden ze: 'Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.'*  
(Johannes 6:14)



# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

De zeven tekenen:

## 5. Lopen over het water

*Maar Hij zei: 'Ik ben het, wees niet bang.'*

(Johannes 6:14)



# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

De zeven tekenen:

## 6. Genezing van de blindgeborene

*Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' 'Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,' zei hij. 'U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,' zei Jezus. Toen zei de man: 'Ik geloof, Heer,' en hij wierp zich voor Jezus neer.*

(Johannes 9:35-38)



# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

De zeven tekenen:

## 7. Opwekking van Lazarus

*Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?' 'Ja, Heer,' zei ze, 'ik geloof dat U de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.'*

(Johannes 11:25-27)



# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

*Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.*

Johannes 20:30,31



# DE BETEKENIS VAN DE OPSTANDING

*Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.*

Johannes 20:8,9

Psalm 68 : 2, 8 >



't Rechtvaardig volk, in God verheugd,  
verblijdt zich en het juicht van vreugd:  
het heeft zijn wens verkregen.

Het treedt te voorschijn in het licht,  
komt juichend voor Gods aangezicht  
en dankt Hem voor zijn zegen.

Heft Gode blijde psalmen aan,  
laat 's Heren volk nu tot Hem gaan,  
laat al wat leeft Hem eren.

Komt, zingt en speelt, in Hem verblijd,  
looft Hem, vervuld van dankbaarheid,  
looft Hem, zijn naam is HERE.

Geloofd zij God met diep ontzag,  
Hij overlaadt ons dag aan dag  
met al zijn gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid,  
wie zou die hoogste Majesteit  
dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil:  
Hij schenkt uit goedheid, zonder peil,  
ons eeuwig zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood,  
zelfs bij het naadren van de dood,  
volkomen uitkomst geven.



# GELOOFSBELIJDENIS





Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.  
Heer', U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.  
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.  
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.  
Heer', ik bid U, blijf-mij nabij.

'K geloof in U, Heer Jezus, geboren uit een maagd.  
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.  
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons,  
één met God de Vader en verenigt met Uw volk,  
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst,  
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.



Heer', U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.  
Heer', U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.  
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer'.  
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.  
En in Uw vergeving leef ik nu.



Vader van het leven, ik geloof in U.  
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden, Geest van liefd'en kracht.  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.  
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit  
om het zaad te zijn van Gods rijk.

# GEBED



Collecte >

# COLLECTE

**DE EERSTE COLLECTE IS VOOR DE DIACONIE.  
DE TWEEDE COLLECTE IS VOOR DE KERK.**



In de nacht van strijd en zorgen  
Kijken wij naar U omhoog  
Biddend om een nieuwe morgen  
Om een toekomst vol van hoop  
Ook al zijn er duizend vragen  
Al begrijpen wij U niet  
U blijft ons met liefde dragen  
U die alles overziet



U geeft een toekomst vol van hoop  
Dat heeft U aan ons beloofd  
Niemand anders U alleen  
Leidt ons door dit leven heen  
U heeft ons geluk voor ogen  
Jezus heeft het ons gebracht  
Mens als wij voor ons gebroken  
In de allerzwartste nacht  
U geeft een toekomst vol van hoop



Dat heeft U aan ons beloofd  
Niemand anders U alleen  
Leidt ons door dit leven heen  
U bent God de Allerhoogste  
God van onbegrensde macht  
Wij geloven en wij hopen  
Op het einde van de nacht  
U geeft een toekomst vol van hoop



Dat heeft U aan ons beloofd  
Niemand anders U alleen  
Leidt ons door dit leven heen  
U geeft een toekomst vol van hoop  
Dat heeft U aan ons beloofd  
Niemand anders U alleen  
Leidt ons door dit leven heen  
U geeft een toekomst vol van hoop  
Dat heeft U aan ons beloofd  
Niemand anders U alleen  
Leidt ons door dit leven heen



**ZEGEN**





**WEL THUIS  
EN GEZEGENDE PAASDAGEN  
TOEGEWENST**

**DE VOLGENDE DIENST:  
ZONDAG 12 APRIL 10.00 UUR  
VOORGANGER: DS A.J. MOL**