



Mededelingen

De bloemen gaan vandaag naar
Zr. Willemien Hendriks - Kompier



Dank u voor deze nieuwe dag
Die ik van U ontvangen mag
Heer wat een zegen
Elke dag opnieuw
U geeft Uw liefde telkens weer
En Uw genade keer op keer
Iedere morgen
Elke dag opnieuw

U geeft mij vrede
die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap
door uw Heilige Geest.



Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.

Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.



Dank u voor deze nieuwe dag
Die ik van U ontvangen mag
Heer wat een zegen
Elke dag opnieuw
U geeft Uw liefde telkens weer
En Uw genade keer op keer
Iedere morgen
Elke dag opnieuw

U geeft mij vrede
die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap
door uw Heilige Geest.





Ja de blijdschap die U mij geeft
Is meer dan de vreugde die de wereld heeft
Als de zon schijnt en in de donkere nacht
De vreugde van U is mijn kracht
De vreugde van U
Is mijn kracht

Ja de blijdschap die U mij geeft
Is meer dan de vreugde die de wereld heeft
Als de zon schijnt en in de donkere nacht
De vreugde van U is mijn kracht

Ja de blijdschap die U mij geeft
Is meer dan de vreugde die de wereld heeft
Als de zon schijnt en in de donkere nacht
De vreugde van U is mijn kracht
De vreugde van U
Is mijn kracht



Stil gebed



Votum & groet - Sela >



Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.



Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah, amen!



De Tien Woorden

Psalm 25: 3 >



Denk aan't vaderlijk meêdogen,
HEER, waarop ik biddend pleit;
Milde handen, vriend'lijk' ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreven;
Denk aan mij toch in genâ,
Om Uw goedheid eer te geven.



Gebed



Schriftlezing >



Schriftlezing

Lucas 2 : 41 – 52



Door Andrea v/d Wetering

[41] Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. [42] Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. [43] Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. [44] In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken.



[45] Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. [46] Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. [47] Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. [48] Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: 'Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht.'



[49] Maar Hij zei tegen hen: 'Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' [50] Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. [51] Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. [52] Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.





Preek



Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.



Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.



De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van Uw huis!



Gebed



Collecte >

Collecte

De eerste collecte is voor de Kerk.

De tweede collecte is voor de Theologische Universiteit.



NL03 INGB 0644 2725 11

GIVT
Gewoon blijven geven



Gezang 108 >



Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbedding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor Uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot.



Zegen



Goede zondag en wel thuis.

Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee te drinken bij de hoofdingang.

Volgende dienst:

Zondag 19 januari, 10:00 uur

Heilig Avondmaal

Voorganger: Wubbo van Herwijnen

