



Mededelingen

De bloemen gaan vandaag naar



Gezang 405: 1, 3, 4 >



Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.



Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.





Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.



Votum en zegengroet

Psalm 103: 1, 7 (DNP) >



Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen.
Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem
zingen.

Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest.
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven.
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je
leven.

Hij is het die van ziekte je geneest.

De HEER is koning – prijs Hem, hemelingen!
Laat alle engelen zijn lof bezingen.
Kom, sterke helden, buig je voor Hem neer.
Laat heel zijn legermacht Hem eer bewijzen.
De hele schepping moet zijn daden prijzen.
Prijs Hem, mijn ziel, zing dankbaar voor de
HEER.



Genadeverkondiging

Psalm 145: 1, 4 (DNP) >



Mijn God en koning, ik wil toegewijd
uw naam verhogen tot in eeuwigheid.
Ik breng U dankbaar hulde, elke dag;
ik prijs uw naam zolang ik leven mag:
'Hij is de lofzang waard! Laat heel de aarde
Hem eren en zijn koningschap aanvaarden.
De HEER is groot, door niets wordt Hij gebonden;
geen mens die ooit zijn grootheid kan doorgronden.



De eeuwen door bezit U alle macht;
uw heerschappij omvat het nageslacht.
Wie onderuitgaat, helpt U overeind;
verdrukten richt U op, hun last verdwijnt.
U houdt uw handen vol ontferming open;
U zegent boven bidden, boven hopen.
Gul deelt U uit aan mensen en aan dieren;
zij mogen dag aan dag het leven vieren.



Gebed





Alle kinderen zijn welkom!



Schriftlezing

Psalm 115



Door Marc Venerius

[1] Niet ons, HEER, niet ons,
geef uw naam alle eer,
om uw liefde, uw trouw.

[2] Waarom zeggen de volken:
'Waar is die God van hen?'

[3] Onze God is in de hemel,
Hij doet wat Hem behaagt.

[4] Hun goden zijn van zilver en goud,
gemaakt door mensenhanden.



[5] Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken,
ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,

[6] ze hebben oren, maar kunnen niet horen,
ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken.

[7] Hun handen kunnen niet tasten,
hun voeten kunnen niet lopen,
geen geluid komt uit hun keel.

[8] Zoals zij, zo worden ook hun makers,
en ieder die op hen vertrouwt.



[9] Israël, vertrouw op de HEER

– hun hulp is Hij, hun schild –

[10] huis van Aäron, vertrouw op de HEER

– hun hulp is Hij, hun schild –

[11] u die de HEER vreest, vertrouw op de HEER

– hun hulp is Hij, hun schild.

[12] De HEER gedenkt en zegent ons,

zegenen zal Hij het volk van Israël,

zegenen het huis van Aäron,



[13] zegenen wie de HEER vrezen,
van klein tot groot.

[14] Moge de HEER u talrijk maken,
u en uw kinderen.

[15] Moge de HEER u zegenen,
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft.

[16] De hemel is de hemel van de HEER,
de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven.



[17] Niet de doden loven de HEER,
niet wie zijn afgedaald in de stilte,
[18] wij zijn het, wij zegenen de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.
Halleluja!



Gods zegen voor het nieuwe jaar!



1. Vertrouw op God die leeft
2. Luister steeds naar God die spreekt
3. Noem Gods naam die eer verdient

Gods zegen voor het nieuwe jaar!

GELUKKIG
NIEUWJAAR



GEZEGEND
NIEUWJAAR

DE BESTE
WENSEN

Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Wat is Gods zegen?



Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Hoe merk je dat God erbij is?



Psalm 115 : 2

Waarom zeggen de volken:

“Waar is die God van hen?”

Gods zegen voor het nieuwe jaar!



Gods zegen voor het nieuwe jaar!



Niet wat je ziet, geeft het echte leven

Maar de Heer, die je niet ziet

Gods zegen voor het nieuwe jaar!

VERTROUW OP DE
HEER VOOR 2025



Gods zegen voor het nieuwe jaar!



1. Vertrouw op God die leeft
2. Luister steeds naar God die spreekt
3. Noem Gods naam die eer verdient

Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Genesis 1 : 28

God zegende hen met de woorden: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, vul de aarde'.



Gods zegen voor het nieuwe jaar!

God zegent door te spreken



Gods zegen voor het nieuwe jaar!

God zegent door te spreken



Numeri 6 : 23-27

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.

Gods zegen voor het nieuwe jaar!

GOD IS ER VOOR JOU,
IN CHRISTUS.
LUISTER NAAR HEM
IN 2025



Gods zegen voor het nieuwe jaar!



Zegen is:

Gods kracht waardoor je leven bloeit

Ook een gebroken leven

Gods zegen voor het nieuwe jaar!



1. Vertrouw op God die leeft
2. Luister steeds naar God die spreekt
3. Noem Gods naam die eer verdient

Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Psalm 115 : 18

Wij zegenen de Heer



Gods zegen voor het nieuwe jaar!

De Heer zij met jullie

De Heer zegene u



Gods zegen voor het nieuwe jaar!

IK WENS JE
GODS ZEGEN VOOR
HET NIEUWE JAAR



Ik zal er zijn (Sela) >



Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Ik zal er zijn



Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Ik zal er zijn



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Ik zal er zijn



'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Ik zal er zijn



O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn
Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of
pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Ik zal er zijn



'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.



Gebed



Psalm 115: 3, 4 (DNP) >

Wie afgodsbeelden smeedt, gaat eraan stuk.
Dus, Israël, zoek altijd je geluk
bij Hem die jou wil sparen.
Vertrouw de HEER, Hij is je hulp in nood.
Vertrouw de HEER, Hij redt je van de dood.
Je mag zijn gunst ervaren.



De HEER kijkt naar ons om, Hij doet ons goed.

Hij zegent ons, zegent in overvloed wie dankbaar met Hem leven.

De HEER die lucht en land heeft voortgebracht zal trouw aan jou en aan je nageslacht zijn rijke zegen geven.



Welkom terug!

Collecte

De eerste collecte is voor de Kerk.

De tweede collecte is voor de Diaconie.



NL03 INGB 0644 2725 11

GIVT
Gewoon blijven geven



Leefregels >



Leefregels



Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!



Vader maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.



Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God zegen ons tot in eeuwigheid!



Vader maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen





Uit Sion dale op u neer
de zegen van uw God, de HEER,
die hemel, aarde, al wat leeft,
zijn naam ter eer geschapen heeft.



Goede zondag en wel thuis.

Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee te drinken bij de hoofdingang.

Volgende dienst:

Zondag 12 januari, 10:00 uur

Voorganger: ds. J. van Houwelingen

