



# Mededelingen

De bloemen zijn voor



---

Psalm Project 139 >

Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent U mij U weet waar ik ga,  
U volgt mij waar ik zit of sta.



Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open, ligt alles open,  
ligt alles open voor uw ogen.



U bent mij overal nabij,  
uw ogen waken over mij,  
van toen ik vormloos ben ontstaan,  
U wist hoe het zou verder gaan.



O God hou mij geheel omgeven  
en leid mij op de weg van 't leven.  
O God hou mij geheel omgeven  
en leid mij op, en leid mij op.  
En leid mij op de weg van 't leven,  
  
en leid mij op, en leid mij op,  
ja leid mij op de weg van 't leven.





# Votum en Zegengroet



Ook al gaat mijn weg  
door een diep dal van duisternis heen,  
uw liefde drijft de angst uit in mij.

Ook al loop ik vast,  
overvallen door een hevige storm,  
ik keer niet om, want U bent nabij.



En ik vrees geen gevaren meer,  
met mijn God steeds aan mijn zij.  
Voor wie zou ik nog vrezen?  
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij?





Nooit meer, nooit meer alleen,  
loop ik door de stormen heen.  
Nooit meer, nooit meer alleen,  
op de berg of in de dalen.  
Nooit meer, nooit meer alleen;  
Heer, U laat mij nooit meer alleen.



En ik zie al de glans,  
in de verte, van het stralende licht,  
dat schijnt voor elk  
die volhoudt en wacht.  
Maar tot aan die dag  
dat de schepping  
wordt bevrijd van de pijn,  
is U te kennen al wat ik wil.



Ja, ik zie al de glans,  
in de verte, van het stralende licht.  
Maar tot aan die dag  
dat de schepping  
wordt bevrijd van de pijn,  
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.



A dark background featuring a stained glass window on the right side. The window has a semi-circular design with a color gradient from blue on the left to red and yellow on the right. In the top left corner, there is a faint, thin-lined cross.

# God wil voor ons leven

Lucas 10: 25 – 37

<sup>25</sup> Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' <sup>26</sup> Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?' <sup>27</sup> De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.'



28 'U hebt juist geantwoord,' zei Jezus tegen hem. 'Doe dat en u zult leven.' 29 Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: 'Wie is mijn naaste?' 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: 'Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten.'



<sup>31</sup> Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. <sup>32</sup> Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. <sup>33</sup> Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. <sup>34</sup> Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar



een logement, waar hij voor hem zorgde. <sup>35</sup> De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” <sup>36</sup> Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ <sup>37</sup> De wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’





Gelukkig, HEER, is wie op U vertrouwt,  
wie niet met trotse mensen leeft,  
een afkeer van bedriegers heeft,  
zich niet met hun praktijken bezighoudt.  
U liet ons steeds ervaren  
hoe groot uw daden waren.



Doordacht was heel uw plan.  
U bent mijn God en Heer.  
U deed voor ons veel meer  
dan ik vertellen kan.



Een offer of geschenk maakt U niet blij.  
Wat U graag wilt dringt tot mij door.  
Aan uw bevel geef ik gehoor:  
hier ben ik, HEER, uw boek gaat over mij.  
Uw wil voor heel mijn leven  
staat daarin opgeschreven.



Wat is het goed, mijn God,  
dat ik U elke dag  
van harte dienen mag.  
Ik koester uw gebod.



Bezielt geef ik de blijde boodschap door:  
ik zwijg niet over wie U bent.

Uw goedheid, HEER, is ongekend.

Ik houd het volk uw trouw en liefde voor.

U toont uw medeleven.

U wilt bescherming geven.



Open uw hart voor mij.  
Omring mij telkens weer  
met uw ontferming, HEER.  
Sta mij met liefde bij.





# Gebed



Job 31: 13 – 40 >



Schriftlezing  
Job 31: 13 – 40



---

door Clementine Wiltjer



<sup>13</sup> Als ik mijn slaaf of slavin ooit hun recht ontzegd heb

wanneer wij van mening verschilden,

<sup>14</sup> wat zal ik dan beginnen als God opstaat en mij ondervraagt – wat kan ik dan antwoorden?

<sup>15</sup> Maakte Hij hen in de moederschoot niet net als mij,

vormde een en dezelfde ons niet eender in de moederbuik?



16 Onthield ik aan de armen ooit waar ze om vroegen,

liet ik de ogen van weduwen versmachten?

17 At ik mijn brood alleen,  
deelde ik het niet met wezen?

18 Hadden zij van kindsbeen geen vader in mij,  
stond ik weduwen niet van jongs af bij?



19 Als ik een zwerver zag die geen kleren had,  
een verschoppeling die zich met niets kon  
bedekken,

20 zegende hij mij dan niet met heel zijn hart,  
wanneer hij zich warmde met de wol van mijn  
schapen?

21 Als ik mijn vuisten tegen wezen heb gebald,  
omdat de rechters in de poort mijn vrienden  
waren,



22 mogen mijn schouders dan ontwricht worden  
en mijn arm doormidden breken bij de elleboog –  
23 want één ding vrees ik: een door God  
gezonden ramp –  
tegen zijn oppermacht ben ik niet opgewassen.  
24 Heb ik mijn hoop gevestigd op goud,  
van het fijnste goud gezegd: “Daarop vertrouw  
ik”?



25 Heb ik mij verheugd over mijn vermogen,  
omdat ik eigenhandig zoveel had verworven?

26 Keek ik ooit naar de zon, haar stralende licht,  
naar de maan in haar wassende pracht,

27 terwijl mijn hart zich heimelijk liet lokken  
en ik in verering mijn mond op mijn hand drukte?



28 Ook dat zou een misdrijf zijn dat bestraft moet worden,  
want dan zou ik God daarboven verloochend hebben.

29 Verheugde ik mij over de ondergang van mijn vijand,  
juichte ik wanneer hij door het kwaad getroffen werd?



30 Nooit heb ik mijn mond laten zondigen  
door met een vloek zijn leven te verlangen.

31 Zullen mijn verwanten niet getuigen:  
“Ieder deed zich tegoed aan het vlees van zijn  
kudden”?

32 Geen vreemdeling liet ik buiten overnachten,  
voor elke reiziger opende ik mijn deuren.



33 Heb ik als anderen mijn overtredingen verhuld  
en mijn zonden weggeborgen in mijn binnenste,  
34 omdat ik in angst en beven voor de menigte  
verkeerde  
en de verachting van anderen mij angst aanjoeg,  
zodat ik mij stilhield en geen stap naar buiten  
deed?





35 O, wilde er maar iemand luisteren!

Ik sta in voor wat ik heb gezegd.

Laat nu de Ontzagwekkende antwoord geven,  
laat mijn tegenstander zijn klacht boekstaven!

36 Dan zou ik die op mijn schouders dragen,  
als een krans zou ik hem om mijn hoofd  
vlechten.



37 Ik kan van al mijn gangen rekenschap  
afleggen,  
fier als een vorst treed ik Hem tegemoet.

38 Als mijn akkers ooit geroepen hebben om  
vergelding,  
als uit hun voren een jammerklacht is  
opgestegen,



<sup>39</sup> als ik hun vruchten heb verteerd zonder te betalen

en de boeren tot wanhoop heb gebracht –

<sup>40</sup> mogen er dan dorens opschieten in plaats van tarwe

en woekerkruid in plaats van gerst.’

Hier eindigen de woorden van Job.



Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER;  
ik kijk niet op een ander neer.  
Ik grijp geen grootse dingen aan  
die mijn begrip te boven gaan.



Ik kies de stilte, doelbewust  
en breng mezelf tot diepe rust.  
Ik voel me veilig als een kind  
dat bij zijn moeder vrede vindt.



Ik laat mij dragen vol geduld,  
terwijl vertrouwen mij vervult.  
Wacht, Israëel, zo op de HEER;  
verwacht Hem nu en altijd weer.



# Een antwoord op het lijden?



Ik was hongerig >



Ik was hongerig en jij gaf mij te eten  
toen ik dorst had bood je mij je beker aan  
en wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van mijn broeders  
zegt Jezus dat heb jij aan mij gedaan  
toen ik koud was gaf je mij je eigen kleren

Ik was hongerig (Elly en Rikkert)





ik was een vreemdeling jij liet mij binnengaan  
en wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van mijn broeders  
zegt Jezus dat heb jij aan mij gedaan

Ik was hongerig



Toen ik ziek was ben jij mij komen helpen  
'k was gevangen jij ging niet bij mij vandaan  
en wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van mijn broeders  
zegt Jezus dat heb jij aan mij gedaan  
en wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van mijn broeders  
zegt Jezus dat heb jij aan mij gedaan

# Collecte

De eerste collecte is voor de kerk.

De tweede collecte is voor de diaconie.



NL03 INGB 0644 2725 11

**GIVT**  
Gewoon blijven geven



Opwekking 378 >



Ik wil jou van harte dienen  
en een Christen voor je zijn.  
Bid dat ik genade vind, dat  
jij het ook voor mij kunt zijn.



Wij zijn onderweg als pelgrims,  
vinden bij elkaar houvast.  
Naast elkaar als broers en zusters,  
dragen wij elkanders last.



Ik zal Christus' licht ontsteken  
als het duister jou omvangt.  
Ik zal jou van vrede spreken  
waar je hart naar heeft verlangd.



Ik zal blij zijn als jij blij bent,  
huilen om jouw droefenis.  
Al mijn leeftocht met je delen  
tot de reis ten einde is.



Dan zal het volmaakte komen  
als wij zingend voor Hem staan.  
Als wij Christus' weg van liefde  
en van lijden zijn gegaan.





# Zegen





Goede zondag en wel thuis.

Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee te drinken bij de hoofdingang.

Volgende dienst:  
Zondag 18 februari, 10:00 uur  
Voorganger: Ds. J. Mudde

