



Mededelingen

De bloemen gaan vandaag naar
Maarten Huizing



Votum en groet >

A stained glass window with a cross in the top left corner. The window features a vibrant rainbow pattern of colors including yellow, orange, red, and blue, set against a dark background. The text "Votum en groet Sela" is centered in white.

Votum en groet Sela

Votum

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.

Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.



Groet

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!





De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.



Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.



Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.



En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stopt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.



Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.



Gebed



Vertrouw maar op God >

Kinderopwekking

150





Alle kinderen zijn welkom!



Schriftlezing
Jesaja 51: 1 – 11



door Andrea van de Wetering

[1] Luister naar Mij,
jullie die gerechtigheid najagen,
jullie die de HEER zoeken.

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,
naar de diepe groeve waar je gedolven bent.

[2] Kijk naar Abraham, jullie vader,
naar Sara, die jullie heeft gebaard;
toen Ik hem riep was hij alleen,
maar Ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt.



[3] De HEER troost Sion,
Hij biedt troost aan haar ruïnes.
Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,
haar wildernis wordt als de tuin van de HEER.
Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,
waar muziek en lofzang klinken.

[4-5] Mijn volk, luister aandachtig naar Mij,
mijn natie, leen Mij je oor.

De wet vindt zijn oorsprong in Mij,



en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken.
In een oogwenk breng Ik de zege nabij,
de redding is al onderweg;
Ik zal krachtig rechtspreken over de volken.
De eilanden hebben hun hoop op Mij gevestigd,
ze zien uit naar mijn krachtig optreden.
[6] Kijk omhoog naar de hemel,
kijk naar de aarde beneden:
al vervliegt de hemel als rook,



al valt de aarde uiteen als een oud gewaad
en sterven haar bewoners als muggen,
de redding die Ik breng, zal voor altijd blijven,
mijn gerechtigheid kent geen einde.

[7] Luister naar Mij,
jullie die mijn gerechtigheid kennen,
volk dat mijn wet in het hart draagt.
Wees niet bang voor de hoon van mensen,
stoor je niet aan hun spot.



[8] Want ze vergaan zoals een gewaad door motten,
zoals wol door mottenlarven.

Maar mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven,
de redding die Ik breng, duurt van geslacht op geslacht.

[9] Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!

Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.



Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?

[10] Was u het niet die de zee drooglegde,
het water van de machtige oervloed,
en een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verlostte volk kon gaan?



[11] Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet,
gejammer en verdriet vluchten weg.



Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland, die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben en wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.



Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.



Levend Woord



Levend Woord



Levend Woord

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

(Jes 55:10,11)

Levend Woord

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. 2 Waaronom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. 3 Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven. *(Jes 55:1-3)*

Levend Woord

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

(Jes 55:10,11)

Levend Woord

Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.
Doornstruiken maken plaats voor cipressen,
distels voor mirtenstruiken. *(Jes 55:12,13)*



Levend Woord

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. 2 Waaronom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. 3 Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven. *(Jes 55:1-3)*

Levend Woord

Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.
Doornstruiken maken plaats voor cipressen,
distels voor mirtenstruiken. *(Jes 55:12,13)*



Levend Woord

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

(Jes 55:10,11)

Levend Woord



Levend Woord





Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.





En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.



Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.



Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.



Woorden van nieuw leven



Refrein:

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.



Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.





Refrein:

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.



Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.

In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.



Refrein:

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.



Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.

U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.

Bevestiging Maarten Huizing



Psalm 134: 1, 2 (NPB) >



Zijn zegen wensen wij voor jou:
vrede uit Sion, liefde, trouw
van Hem die jou tot leven riep,
die hemel, zee en aarde schiep.



Kom, trouwe dienaars van de HEER,
die altijd klaar staan tot zijn eer,
hef jullie handen op naar Hem.
Zegen de HEER met hart en stem.



Gebed



Collecte >

Collecte

De eerste collecte is voor de Kerk
de tweede is voor de Diaconie



NL03 INGB 0644 2725 11



Kik komt terug >



De kinderen komen ondertussen terug.



Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij



Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied



Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we Uw macht en Uw pracht
Op die dag



Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
(Op die dag)



Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied





Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw

Ja, U maakt ons anders en nieuw

U maakt ons anders en nieuw

Op die dag

(Zing met je hart)



Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
En klinkt het overwinningslied

A dark background featuring a stained glass window on the right side. The window has a semi-circular design with a color gradient from blue on the left to red and yellow on the right. In the top left corner, there is a faint, thin-lined cross. The word "Zegen" is written in white, sans-serif font in the center of the image.

Zegen



Goede zondag en wel thuis.

Zondag 15 Januari 10.00 uur

Ds. A. Brinkman

